

# Bering Valgmenighed

*Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed*



Kirkebladet

*Koncert med Petri/Hannibal 3.11. 2019 - Foto Henning Madsen* 1 - 2020

Februar - marts - april - maj

# Venlighed skaber livsmod

”Der kommer den lille rare mand, som gerne vil så en sludder af. Somme tider har han en sort puddel med sig. Han går som et møllehjul. Jeg glæder mig over hans venlighed”.



Citatet er af Jens Kruuse, fra sidste bind af hans erindringer, ”- og han levede lykkeligt”, fra 1976, hvor han ærligt beretter om sit liv, ikke mindst dets skyggesider, med bedrag og svigt. Også i forhold til hans kone, som han da havde levet et langt liv med, men så forlod til fordel for en langt yngre kvinde. Han beretter om, hvordan de bosætter sig i et lille hus på kanten af Skåde bakker i Aarhus.

Han fortæller om deres lykkelige liv dér, der dog varede kort, for i 1978 døde Kruuse efter at være blevet invalideret af en blodprop i hjernen.

Erindringsbogen er skrevet med hele Kruuses veloplagte sprogsans og med hans fabelagtige hukommelse for mennesker og begivenheder. Og med hans venlighed, som i virkeligheden er en livsholdning.

Det er i erindringerne, at den lille scene med pudlen og den venlige mand, som glæder Kruuse, udfolder sig. Nu er det givetvis min alder, der gør, at jeg kommer i tanker om det. En erfarings sammensmeltning! At venlighed ikke er en selvfølgelighed, men optræder i tilværelsen og skaber livsmod.

Tidligere glædede jeg mig over så meget andet. Venlighed var godt nok, men det kom relativt langt nede, der var så meget andet, som krævede engagement.

I dag er der meget at glæde sig over men altså også venlighed. Sådan har jeg det, når det tilfældige møde i Bruunsgade bliver til mere end en hold snak. Eller i butikkerne, på indkøb. Lotte i brugsen, der bestandig

hjælper med at finde dette eller hint på hylderne, og har tid til at sludre, skønt hun ellers har nok at lave. Eller damen i bagerbutikken, der efterhånden ved, hvad slags rugbrød, jeg foretrækker. Som Jens Kruuse glæder jeg mig, hver gang.

Og dette er ikke alene et spørgsmål om min personlige glæde. Jeg er sikker på, at venlighed er nødvendig for demokratiet. Det er ellers ikke det, der påstås. I demokratiet drejer det sig om uenighed og debat, vel ud fra en opfattelse af, at så finder man de rigtige løsninger. Og i den af og til nådesløse konfrontation ligger der også en demokratisk værdi, påstås det. Jeg mindes en radiodiskussion - pr. telefon -, jeg havde med den fremtrædende og med rette berømmede journalist og forfatter, Bent Blüdnikov. Det var i skyggen af "Muhammedkrisen". Efter hukommelsen udtalte han, at til et demokrati hører spot og forhånelser med som noget umisteligt. Det var lige ved, at det var Blüdnikovs egentlige definition på demokratiet! Således opfattede jeg det, og så blev vi afbrudt af studieværten. Men det forekom mig og gør det fortsat, at det var en fattig definition eller karakteristik.

Det er her, jeg tvært imod vover at definere demokrati, eller dets forudsætning som venlighed. At turde vedstå, at det andet menneskes synspunkter har jeg svært ved at forlige mig med, men mennesket, der har dem, kan jeg godt lide, og jeg har før noget andet brug for hans venlighed.

Jeg er udmærket klar over, at politikere, når de af og til voldsomt støder sammen i en debat, ikke betyder uvenskab. Mange af dem har det i det private rum overordentlig hyggeligt med hinanden.

Erik Eriksen, venstrehøvdingen, og kommunisten og folkesocialisten, Aksel Larsen var virkelig politiske modsætninger, hvad de aldrig lagde skjul på.

Privat var de nære venner. Det fortælles, at ved Aksels Larsens 70 årsdag, sad Eriksen til højre og havde Aksels gamle mor til bords.

Hvordan kunne en behård gammel stalinist have et venskab med en grundtvigsk fynsk bonde og leder af et liberalt parti og det endda på partiets højrefløj? Svaret er måske at finde i venligheden, at man godt kunne nedgøre sin politiske modstander, men ikke mennesket.

Jeg savner i dag, at denne dimension er mere tydelig i den politisk debat, sådan som denne opleves i medierne. At venligheden i omgang er en klangbund, også for uenigheden. For så er der også markeret en afstand til hån og spot. Thi bliver disse forudsætningen, så såres man, og bliver man det, er det slut med åbenheden, også i uenigheden.

Og så er det nærliggende at nævne det svineri, der udfolder sig på de

socialle medier. Hvor det ikke handler om drøftelse og saglighed, men om at nedgøre mennesker og helst ødelægge dem. Og så er der ikke noget at glæde sig over. Så er man lukket inde i vredens dæmoni og har nok også helt mistet evnen til at glæde sig over en lille mands venlighed, selv om det udelukkende er, når han går forbi.

*Kjeld Holm*

## Sognekirke contra Valgmenighed

Jeg har meget at takke Folkekirken for.

Ikke mindst min dåb, som jeg fik i Tønder i 1944, men så sandelig da også min uddannelse til, og senere job som, kordegn.

Men jeg har bestemt da også meget at takke min Valgmenighed for. Ikke mindst, da det var et medlem af Valgmenigheden, der gav mig ideen til at blive kordegn, da jeg under den store prikkerunde i bankerne, pludselig stod med en uduelig uddannelse.

Nu er det jo ikke sådan, at det ene udelukker det andet. For som valg-

menighedsmedlem er man også medlem af Folkekirken, blot på en lidt anden måde, idet man ikke lænere betaler kirkeskat til staten, men så at sige transformerer skatten til menighedsbidrag, der så ubeskåret indbetales til Valgmenigheden. Og, ret så afgørende: Det er disse medlemsbidrag, der danner det økonomiske grundlag for Valgmenighedens eksistens. En Valgmenighed har simpelthen ikke andre indtægtskilder – bortset fra eventuel arv fra afdøde medlemmer, eller økonomiske gaver (sponsorater) til ekstraordinært store anskaffelser.

De oprindelige Valgmenigheder, herunder "min" egen, blev typisk grundlagt i 1870'erne, efter at Grundtvig havde leveret idegrundlaget, og lovgivningsmagten legitimiteten. På daværende tidspunkter var der landet over store, åndelige stridigheder i Danmark. Missionen og Grundtvigianerne kunne dårligt være i stue med hverandre. Ja selv inden for det grundtvigske sloges man – i Viby J stod der voldsomme debatter mellem de såkaldte Bjørnbakker, der ønskede gold uddannelse med eksamen for øje, medens Grundtvigianerne i Bering stod for uddannelse, men mindre rigoristisk og mere "Frihed for Loke som for Thor". Og som man da kunne debattere!

De tider er – stort set – heldigvis blevet mere moderate og civiliserede. Ikke mindst illustreret ved, at det sogn, der ansatte mig som kordegn, tælles blandt de højirkelige – og ikke desto mindre lukkede mig ind i kirkens stab, hvor jeg var til min pensionering 15 år senere.

Nu kan man jo så med en vis rimelighed spørge: Hvorfor så opretholde valgmenigheder, når der alligevel ikke er de store forskelle? Hertil er at

sige, at valgmenighederne ikke i nogen måde er idemuseer!

En af de i mine øjne store forskelle er den økonomiske ansvarlighed! Som nævnt betyder det, at vi selv finansierer vores kirke, at der i høj grad bliver set på anvendelsen af penge. De skal jo slå til.

Som et eksempel på de økonomiske uligheder kan nævnes, at kort efter min ansættelse skulle min nye kirke have kalket kirkerummet, og samtidig skulle Peters Kirken (min valgmenighedskirke) have gjort det samme. Nu skal det retfærdighedsvis siges, at udover kalkningen skulle den nye kirke have nye hynder og flyttet dåbsfonten – samt at bykirken er noget større end valgmenighedskirken. Men det var udgifterne så sandelig også. 20.000 kroner contra 2.000.000 kr. I Bering klarede medlemmerne kalkningen, i folkekirken lod man håndværkere klare forskønelsen.

Naturligvis kan vore medlemmer ikke klare alt. Der er jo installationer, lovgivningen kræver eksperter til – hvad ganske givet er klogt!

Jeg har hørt, at en humlebi kun kan flyve, fordi ingen har fortalt den, at den ikke kan. Præcist sådan er det

med "min" valgmenighed. Vi ved ikke, at små 200 medlemmer er for få, til at en kirke kan eksistere.

Hvorfor så udsætte sig selv for denne økonomiske udfordring? Simpelt hen fordi vi værner om vores frihed. En frihed, sognekirker ikke har! Vi er økonomisk frie – kun under ansvar over for generalforsamlingen – vores højeste myndighed (og vi er også under provsteligt tilsyn). Men vi bestemmer selv!



En anden frihed, vi værner om, er at vi selv bestemmer, hvem vi vil have til præst. Vi er (naturligvis med hensyntagen til arbejdsretslige forhold) også herre over, hvor længe ansættelsesforholdet skal vare. Kører præst og menighed skævt af hinanden, kan vi selv bestemme, hvor længe den pågældende præst er præst hos os! Her kendes en del menigheder rundt i landet, der misunder os! Friheden, sammen med fællesskabet,

der affødes af samarbejdet, er nok især det, der holder valgmenigheden oppe. Naturligvis sammen med fællesskabet om sociale aktiviteter, hvor vi også søger at inddrage beboerne omkring os. For eksempel med "Syng sammen aftener", foredrag, koncerter, seneste par år Poul Dissing, Anne Dorthe Michaelsen og Michala Petri, "Samspisninger (med opskrifter fra dengang, det var før). For ikke at tale om "Bering Amatører", der er udsprunget af valgmenigheden, og den meget livskraftige gymnastikforening, der ligeledes er vores "barn".

Plus at vi driver et forsamlingshus, uden hvilket, vi slet ikke kunne huse alt det liv.

En valgmenighed, der startede i 1876 rummer naturligvis mange traditioner, og for os er de vigtige. Men traditioner i sameksistens med nye ideer. Seneste påhit er "Markedsdage", hvor vi kombinerer gudstjenester med gøgl, markedsboder og spiseboder. Mennesket lever jo ikke af ånd alene!

Men altid har vi for øje, at kernen i al foretagsomhed er gudstjenesterne. Servicerede af menighedsmedlemmer i rollerne, (Fortsætter side 10)

# Tak fra Margrethe

**Selvom det ikke altid går som præsten prædiker! - siger præsten alligevel TAK:**

Den annoncerede gudstjeneste 1. søndag i Advent blev desværre aflyst. Det var ærgerligt. Fredagen før denne søndag blev jeg akut indlagt med lungebetændelse.

For enhver præst (ovover jeg at påstå) er det mindre sygdommen i sig selv, der er slemt; det er det til gengæld, at præsten ikke engang kan kravle hen i kirken for at varetage gudstjenesten.

Hver og en af os må en gang imellem erkende, at "sygdom er hver mands eje". Præst og menighed ved også godt, at hverken kirke eller menighed går til grunde, fordi en gudstjeneste må aflyses. Men det faktum fremmer alligevel ikke præstens sygdomshelbredelse.

Derfor har det været til stor opmuntring og skabt megen glæde og mod, at så mange af jer har sendt mig en lille hilsen: blomster, mails, sms'er, små småkageoverraskelser m.m. med ønsket om god bedring.

Det har vel nok hjulpet! Mere end mange, mange TAK.



De bedste hilsener og på glædeligt gensyn til hver gudstjeneste, hvor vi møder hinanden for sammen at fejre at vi til stadighed lever under forkyndelsen af Et glædeligt Budskab, der er større og stærkere end os selv og alt andet; det budskab, den glæde som giver os mod til at leve, sygdom, nød, elendighed og død til trods.

*Margrethe Barfoed*

# Det sker i Bering Valgmenighed

## Februar

Søndag 2. kl. 10.00 Højmesse CB-N

Sidste s.e. H3K

Søndag 16. kl. 10.00 Højmesse KH

Seksagesima

Torsdag 27. kl. 19.30 Foredrag ved Benny Grey Schuster.  
*Læs mere side 12*

## Marts

Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse MB

1. s. i fasten

*Kirkekaffe*

Torsdag 12. kl. 19.00 Aftensgudstjeneste MB

*Forud for generalforsamlingen*

Torsdag 12. kl. 20.00 Generalforsamling

Søndag 29. kl. 10.00 Højmesse MB

Mariae Bebud.

## April

Søndag 5. kl. 10.00 Højmesse KH

Palmesøndag

*Kirkekaffe*

Torsdag 9. kl. 10.00 Højmesse MB

Skærtorsdag

Fredag 10. kl. 10.00 Højmesse MB

Langfredag

MB: Margrethe Barfoed - KH: Kjeld Holm - CB-N. Carsten Bach-Nielsen



# Det sker i Bering Valgmenighed

## April

Søndag 12. kl. 10.00 Højmesse KH  
Påskedag

Torsdag 16. kl. 19.30 Bering GT har premiere på "Nitouche"

Søndag 26. kl. 10.00 Højmesse MB  
1. s. e. Påske

## Maj

Fredag 1. kl. 9.00 Kirkerengøring

Mandag 4. Spadsereturene begynder - *Se opslag i forsamlingshuset i løbet af foråret*

Søndag 10. kl. 10.00 Højmesse MB  
4. s.e. Påske  
*Kirkekaffe*

Lørdag 16. kl. 10.00 Markedsdag  
*Læs mere side 14*

Søndag 24. kl. 8.30 Udflugt  
*Læs mere side 13*

Søndag 31. kl. 10.00 Højmesse MB  
Pinsedag

## Juni

Søndag 14. kl. 10.00 Højmesse MB  
1. s.e. Trin.  
*Kirkekaffe*

MB: Margrethe Barfoed - KH: Kjeld Holm

som kirketjenere og sangere – alle ulønnede. Organist og præst er naturligvis lønnede. Så idealistiske er vi trods alt heller ikke. Selvfølgelig er det da en nydelse engang imellem at overvære kirkekoncerter i Århus Domkirke, at høre Danmarks største orgel, betjent af en fremragende organist, men i det daglige kan mindre

gøre det. Og vores orgel *er* mindre, til gengæld er intimiteten større!

Til slut blot dette: Jeg glæder mig over at være født i et land, hvor der, også hvad angår religion, er højt til loftet. Og så glæder jeg mig til vores næste gudstjeneste.

*Lars Christensen*

## Valgmenighedens historie!



En aften i slutningen af 1980erne udspillede der sig et "sandt drama" i forsamlingshuset i Bering. Hakon Jensen, Valgmenighedens flittigste medlem (kasserer samt ringer- og graverfunktioner) kørte rundt på en havetraktor til akkompagnement af høje klapsalver. Disse var dog møntet på smeden fra Edslev, Arne Jensen, der gerne ville sige Bering Valgmenighed tak for mange gode år,

hvor han havde nydt godt af beboernes opbakning til sin forretning, og beboerne var i mange tilfælde folk, der hørte til i Bering. Takken kunne så passende adresseres til Valgmenigheden.



Donationen var på 50.000 kr., og nogle af pengene blev sat i en havetraktor, der kunne klare arbejdet med klipning af det store plæneareal ved kirke, forsamlingshus og præstegård.

Ikke mindst det sidste sted var det populært, idet præstefamilien selv havde måttet holde græsset omkring boligen i ave.

Stærke kræfter i bestyrelsen mente, at en teologisk embedseksamen ikke gav ret til at føre motoriseret plæneklipper, så fremover klarede dueligt mandskab samtlige plæner.

Se inspirationen til ovenstående, lille beretning er hentet fra et gavetelegram, jeg har fundet i en af mine mange bunker.

Dér hører det slet ikke hjemme, og jeg skal skynde mig at få det afleveret i præstegården. Det er jo en del af Valgmenighedens historie, og den smider man ikke bare i papirkurven. Det er til hver en tid af betydning at

kende sin forhistorie for at vide, hvad man er kommet af. Hos mange af medlemmerne ligger der sikkert mangt og meget, der kan bidrage til fortællingen om menigheden.

Det er derfor vigtigt at aflevere i stedet for at smide ud. Både præst og formand vil stå med åbne arme og tage imod, og præstegårdens boks vil tage vare på afleveringerne. Derfor opfordres medlemmerne til "at hige og søge" i gemmerne derhjemme og lade relevante fund tilflyde Valgmenigheden.

*Dec. 2019 - Ove Jensen*

Valgmenighedspræst og formand vil meget gerne bakke op om Oves initiativ - vi modtager meget gerne materiale.

*Margrethe og Lars*

## Gourmetmiddag i Forsamlingshuset

Mortensaften 2019 lagde forsamlingshuset lokale og køkken til årets gourmetmiddag.

"De sammenspiste" var igen gået sammen om at tilberede os madglade en middag, der kunne tilfredsstille enhver gourmands smagsløg, samtidig med at alle deltagere umuligt kunne gå fra bordet uden at være

forsvarligt mætte.

Menuen: And, risalamande og kaffe med småkager! Hvortil sange fra Højskolesangbogen.

Tak for mad – og på gensyn næste år på samme tid. "De madglade" har givet løfte om igen at stå for tilberedningen – og vi kommer gerne!

*Lars*

## Foredrag ved Benny Grey Schuster 27.2.

Torsdag den 27. februar, får vi besøg af Benny Grey Schuster. Han er teolog fra Aarhus og har siden 1997 været lektor og studieleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Løgumkloster. Han kommer og holder sit foredrag "Om påskelatteren".



Om sit foredrag siger Benny Grey Schuster "Må man le i kirken? Selvfølgelig må man det, vil vi naturligvis svare. Det er bare ikke en selvføl-

ge alle steder.

Spørgsmålet er mindst lige så gammelt som en længst glemt sydtysk tradition for at bringe menigheden til højlydt latter påskemorgen.

I 1518 formulerede en af Basels reformatorer, Johannes Oecolampadius, en kraftig kritik af påskelatteren. Det er i dette skrift, man første gang finder det grin omtalt.

Det er også det skrift, der er baggrund for aftenens foredrag. Her vil vi blive klogere på, hvor voldsomt katolikker og protestanter har diskuteret og skændtes om det tilladelige i at grine højt under påskens gudstjeneste, eller ej.

Diskussionen af påskelatteren er endt med, at den i teologiens verden er gået fra at være fordømt som djævelsk til at blive lovprist som himmelsk."

Vel mødt 27. februar kl. 19.30

## Generalforsamling i Bering

Husk at der er generalforsamling i Valgmenigheden torsdag den 12. marts. Først gudstjeneste kl. 19.00 i

kirken inden selve generalforsamlingen i forsamlingshuset kl. 20.00 Dagsorden iflg. Vedtægterne.

# Menighedsudflugt søndag, den 24. maj 2020

Årets udflugt fører os med bus rundt på den jyske hedeslette, nærmere bestemt Herning, Videbæk og Vrads. Turens hovedmål er **Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk.**



Vi starter fra forsamlingshuset ved Bering Kirke søndag, den 24. maj kl. 8.30 og kører til Herning, hvor vi deltager i gudstjenesten i en af de to valgmenighedskirker.



Ved samme lejlighed er der mulighed for at se en albertavle af billedkunstneren Arne Haugen Sørensen, som en lille optakt til besøget i Videbæk.

I Herning spiser vi medbragt frokost og kører derefter til Vestjyllands Kunstpavillon, der præsenteres som et arkitektonisk og kulturelt fyrtårn for kunst og kultur i Vestjylland.

Her får vi en rundvisning i de to museer, dels afdelingen med skiftende kunststillinger og dels i Arne Haugen Sørensen's Museum.

Hjemturen går til Restaurant Vrads Station, hvor vi nyder kaffen og lagkagen med udsigt til de gamle togvogne.



Forventet hjemkomst til Bering forsamlingshus omkring 17.30.

Pris per person 100 kr., børn gratis.

Tilmelding senest 18. maj til :

Ellen på telefon 26 81 52 90 eller mail [ellenmatthiesen@mail.dk](mailto:ellenmatthiesen@mail.dk)

# Markedsdag i Bering 2020 16. maj



Gymnastikforeningen, Valgmenigheden og Amatørteatret er igen gået sammen om at arrangere en hyggelig Markedsdag for hele familien. lørdag, den 16. maj kl. 10 - 16

Området omkring kirken, præstegården, forsamlingshuset og den gamle rejsestald bliver denne dag forvandelt til en hyggelig markedsplads med kræmmerboder, øltelt og pølsebod og et caféfelt med hjemmebagte kager.

I kirken kan vi få beretning om stedets historie og sammen med organisten synge nogle af vores dejlige salmer.

I gymnastiksalen kan børnene deltage i gøgl og hygge og lege i gymnastikredskaberne.

Der er mulighed for at leje bordplads

i kræmmerteltene. Det koster 100 kr. for voksne, mens det er gratis for børn.

Fællessang i caféfeltet og folkemusik på markedspladsen medvirker til den gode stemning.

Foreningerne håber på denne måde at fortælle om alle de aktiviteter, der foregår og indbyde til at flere benytter sig af de mange muligheder.

Hvis du vil leje bordplads i et af teltene, så skriv en mail til Arne: [arneryge@gmail.com](mailto:arneryge@gmail.com) - (60 64 83 62)

Vi glæder os til igen i år at møde mange børn og voksne fra nabolaget og få en hyggelig dag i selskab med hinanden. På gensyn på markedspladsen. *Ellen Ryge Matthiesen*

# De Østjyske Valgmenigheders Efterårsmøde

Det er blevet en tradition for De Østjyske Valgmenigheder at mødes i hvert fald en gang årligt.

For så vidt kan man godt kalde det for en "fætter/kusinesammenkomst". De Østjyske Valgmenigheder en opstået som en naturlig geografisk fællesgruppe, hvor vi mødes for at dele den fælles glæde og interesse for at dele det grundtvigske livssyn og hente inspiration til at udbrede den grundtvigske livsforståelse og oplysningstanke.

I år bliver mødet afholdt i Balle Valg-

menigheds regi, søndag, den 30. aug. Mødet begynder kl. 10.00 med en kop kaffe, derefter er der gudstjeneste. Efter frokost kl. 12.00 er der rundvisning fra kl. 13.00. Kl. 14.00 - 16.00 er der foredrag ved Mette Sanggård Schultz om den kommende Højskolesangbog.

Vi arrangerer fælles buskørsel med afgang fra Bering Forsamlingshus kl.8.30

Tilmelding allersenest den 24. august  
Lars: 60 88 76 50 eller  
Margrethe: 86 92 88 78

## Nyt navn til Bering UGF

På seneste generalforsamling i Bering Ungdoms- og Gymnastikforening, blev det vedtaget at ændre navn på foreningen. Det skulle bl.a. betyde, at teaterafdelingen bliver mere iøjnefaldende, især i forbindelse med søgning af støtte og sponser. Det nye navn er Bering Gymnastik og Teater: Bering GT.

Bestyrelsen er nu i fuld gang med alle de mere tekniske tiltag, som at advisere bank, kommune og DGI.

Det forventer bestyrelsen tager noget tid. Samtidig er man i gang med at udvikle et nyt logo, og ny hjemmeside.

Bestyrelsen forventer, at være klar med det meste til gymnastikopvisningen den 8. marts i Hasselagerhallen og premieren på forårsforestillingen "Nitouche" den 16. april. Når gymnastikafdelingen har indskrivning i august måned skal alt gerne være helt på plads. *Henning*

**Formand:** Lars Christensen  
Grøfthøjparken 157 G 3.sal 8260 Viby  
Telefon: 60 88 76 50  
lars.christensen0611@gmail.com

**Næstformand:**  
Thomas Bent Andersen  
Brydehøj 25 - 8362 Hørning  
Telefon: 51 50 47 10  
thomas@skovlide.com

**Kasserer:** Else Marie Pedersen  
Ustrupvej 18 - 8660 Skanderborg  
Telefon: 31 22 13 15  
ustrupgaard@gmail.com

**Sekretær:** Jens Peter Larsen  
Engkærgårds allé 218b - 8340 Malling  
Telefon: 21 94 76 49  
jepela@gmail.com

**Medlemmer:** Dorthe Madsen  
Pilegårdsvej 35 - 8361 Hasselager  
Telefon: 20 67 47 36  
demads@youmail.dk

**Præst:** Margrethe Barfoed  
Torshøjvænget 15 - 8361 Hasselager  
Telefon: 86 92 88 78  
mbarfoed@gmail.com

**Hjælpepræst** Kjeld Holm  
Biskop emeritus  
Marselis Boulevard 32, II t.v.  
8000 Aarhus C  
Telefon 40 18 11 13 - [kjh@km.dk](mailto:kjh@km.dk)

**Graver:** Ole Ravnholt Sørensen  
Almuevej 46, 8660 Skanderborg  
Telefon: 24 61 99 79  
oleogsusanne@gmail.com

**Organist:** Niels Jakob Filt  
26 50 48 44  
filt@kristensen@mail.dk

**Forsamlingshuset:**  
Forpagter: Marianne Ankersen  
Torshøjvænget 176 - 8361 Hasselager  
25 52 32 81  
marianne.ankersen@jubii.dk

**Kirkebladet:**  
Ansvarshavende redaktør:  
Lars Christensen  
Redaktionen: Margrethe Barfoed,  
Ellen Ryge Matthiesen og Henning  
Madsen.

Kirkebladet udgives af Bering Valgmenighed, og udkommer tre gange om året.

Vil du være med til at gøre bladet spændende, så modtager redaktionen gerne bidrag til bladet; gerne med billeder.

Foreningens hjemmeside:  
[www.beringvalgmenighed.dk](http://www.beringvalgmenighed.dk)

Stof til Kirkebladet afleveres til redaktionens mail [demads@youmail.dk](mailto:demads@youmail.dk)

**Næste nummer udkommer juni 2020**  
**Deadline for indlæg 10.5. 2020**

**Ved adresseændring bedes du venligst give os besked, enten på telefon 60 89 47 36 eller meget gerne på mail: [demads@youmail.dk](mailto:demads@youmail.dk).**



Svanemærket tryksag  
5041 0826 LaserTryk.dk