

Bering Valgmenighed

Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed



Kirkebladet

Bering prædikestol 3 - 2019

Oktober - november - december - januar

Julen er troens arvegods

Jul er julesorg, juleglæde og julefred. Julen er også troens arvegods.

Der fortælles, at Grundtvig sad oppe en hel julenat for at skrive sin prædiken til Julemorgen.

Det var dengang, der ikke afholdtes gudstjenester juleaften.

Men han havde "ramt muren"; han kunne ikke skrive et ord. Han var i én af de mange perioder i sit liv, hvor depression, tungsind og mørke spærrede ham inde i sig selv.

Han forlod sit studerekammer og gik rundt på må og få i det stille hus, hvor alle andre sov.

Da nåede han frem til børneværelset og så ind til sine sødt sovende børn, "puslingerne", der lå med smil på læberne. Måske drømte de om Julemorgen og julegaverne, som man, også dengang, først fik Julemorgen.

Senere fortalte Grundtvig, at det var netop dér, han "fik en salme" – julesalmen "Velkommen igen Guds engle små".

Tilbage i studereværelset skrev Grundtvig versene ned. Det blev hans prædiken den julemorgen!

Den salme er et deprimeret menneskes julesang, som fortæller om jule-

glæden på trods og på tværs af alt det, der gør ondt i livet.

Salmen slutter med disse linjer:

Vor Fader i Himlen! Lad det ske!

Lad julesorgen slukkes!

Hvem af os forbinder ikke et eller andet med begrebet "julesorg"? Nogle af os kan måske sætte ord på, hvad det indebærer, at julen aldrig bliver den samme, fordi de har mistet et elsket menneske. Især julen er den højtid, hvor vi på godt og ondt fejrer, eller netop ikke fejrer den, i familiens skød. Især julen minder os om savnet over det og dem, der var.

Julesorgen kan også bare være noget mere diffust, noget, der ikke sådan kan beskrives med ord. En følelse af tabt uskyld? At juleglæden aldrig bliver ligeså ren og hel, som den var i barndommen.

Julesorgen bliver på den måde en form for vemod over, at tiden går, at de dyrebare stunder kun findes i vores erindring.

Også Juleevangeliet er et *glædeligt budskab*, som vi skal insistere på at tage imod.

For juleglæden og julefreden er stærk nok til, at julesorgen kan slukkes:

Frygt ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor glæde, som skal være for hele folket. Thi eder er i dag en frelser født i Davids by; han er Kristus, Herren.

Freden og glæden findes i det budskab; den fred og den glæde, ingen af os hverken kan tage eller give os selv. Det kommer til os, uforskyldt.

Da byder vor Herre selv Guds fred til dem, den efterhige; da åbner sig himlens borgerled, da kommer ret Guds rige.

Julens evangelium er også troens arvegods.

Vi vægrer os måske over at skulle sige det højt eller tydeligt give tilkende, hvad vi tror på, og hvordan vi gør det. Vi grundtvigsksyndede i særdelshed sætter den enkeltes frihed højt. Det falder os sært nok svært, det der med at sætte ord på vores tro og trosliv.

Det er af allerstørste betydning, at gudsordets frø bliver sået af nogen.

Troen og evangeliet skal gentages, gentages og gentages og fortsætte med at blive gentaget (det er blandt andet også derfor, vi går i kirke) for vore børn og børnebørn. Det er vores ansvar at hjælpe de næste generationer til at lære evangeliet, kirken og gudstjenesten at kende. Det kommer ikke bare af sig selv. Ordet skal sås, ellers kan det ikke vokse i nye sind og blive bærende for andre mennesker end os selv. Ordet skal rækkes videre. Derfor spiller vi som kristen menighed en nok så væsentlig rolle i kristendommens historie. Det er skæbnesvangert for vores generation, at vi er her, og hvad vi giver videre.

Vi driver ikke en menighedsvirksomhed. Vi driver menighed, fordi det betyder noget for os. Fordi vi tror, der er en livsvigtig sandhed i fortællingen om barnet i betlehems-krybben, tømrersønnen fra Nazareth, der har vist og fortalt os om, hvem Gud er.

Vi driver menighed, fordi vi tror, at menneskelivet trives bedst der, hvor det folkelige og kristelige går hånd i hånd. Fordi vi tror, det er godt at være en del af fællesskabet i en menighed.

Fordi vi tror, at Grundtvig har fat i noget helt essentielt, når han i sine salmer og sange kan digte både om Thor og Freja, David og Goliat, Maria, Josef og Jesus, så vi mærker, at alt dette er noget, vi er en del af.

Vi er en del af noget stærkt og stort; noget, der er som et træ, hvis rødder rækker langt ned i forfædrenes jord, og hvis grene strækker sig mod himlen og ud i fremtiden.

Ordet, gudstjenesten, salmerne – det at være en del af en god og stærk menighed, alt det skal gives videre fra slægt til slægt.

Det er vores ansvar.

Guds gerning hos os dyder tre begynde og fuldende:

*Med Kristus kom de ovenned,
og tro og håb og kærlighed er navnet på
de trende.*

....

*Om julen synger troen bedst med engle-
toner søde,
og håbet har sin høje fest i påske-
morgenrøde,
og kærligheden, klar og mild,
den er vort hjertes pinse-ild, når vore
tunger gløde.*

(fra Grundtvigs salme: Til klart Guds ansigt vi skal se).

Vi skal ikke frygte. Vi skal fatte mod.

Margrethe

Menighedstur til Christiansfeld den 2. juni

Vi var 21 forventningsfulde folk på vej til vores årlige udflugt. Der var en del afbud pga. sygdom og andet.

Efter velkomst ved Lars fik vi kaffe og morgenbrød, dejligt. Det er en god bestyrelse, vi har, der sørger godt for os.

Det blev en dejlig varm sommerdag og da vi ankom til Christiansfeld, var det i høj sol.





Vi mødtes med vores guide Kjeld Kynde Kristensen på den enkle, kvadratiske kirkeplads, før vi skulle deltage i gudstjenesten. Kjeld Kynde fortalte i store træk om den lange kirkehistorie, som ligger forud for kirkesamfundets dannelse, så langt forud som 1415 hvor en flok evangeliske mennesker startede en menighed efter Johan Hus' martyrdød på bålet i Konstanz. De kaldte den en Brødremenighed (Unitas Fratrum), hvor voksne kaldte sig selv brødre og søstre. Der findes Brødremenigheder i USA

og Europa, som alle har deres ud-spring i den herrnhutiske pietisme. Kirken er en frimenighed som er særdeles bevaringsværdig.

Dette ligger forud for grundlæggelse af Christiansfeld 1772, under Kong Christians regeringstid Byen blev forståeligt nok opkaldt efter kongen. Kirkebygningens grundsten blev lagt 1773 og var midtpunkt for mange andre bygninger såsom Brødrehuset, Søstrehuset og Enkehuset. Selve kirkebygningen er Danmarks største kirkesal uden bærende søjler og præget af stor enkelthed.

Hvide vægge uden pynt og smukke trægulve, som vedligeholdes med sand.



Husene blev lagt efter samme mønster som menighedsbyerne i andre lande. Den gamle del af Christiansfeld anlagdes med to parallelle gader forbundet ved kirkepladsen.

Vi deltog i gudstjenesten, forrettet af præst Jørgen Bøytler. Forløbet var noget anderledes, end vi er vant til i vore kirker. Ingen klokkeringning, ingen præ- eller postludium, ingen indgangs- eller udgangsbøn, men evangelier og tekstlæsning, som vi kender det. Vi sang velkendte salmer

og ligeledes salmer specielle for brødre menigheden. Der deltog også ca. 40 nordmænd i gudstjenesten. De var på rundtur i Danmark.

Der er en lang og spændende historie i forbindelse med kirken og de



omkringliggende huse. Men det bliver for meget at komme ind på.

Jeg kan dog ikke lade være med at omtale "Gudsageren" som kirkegården hedder - en meget stor plads med ens grå, rektangulære sten nedlagt i græs. Indtrykket var meget bart og kedeligt. Man er i gang med at restaurere pladsen. I pausen mellem historie og fortælling havde vi nydt

vores medbragte frokost i Kjeld Kyn-
des have i høj sol. Så var der tid til
afgang. Første stop var "Den gamle
grænsekro," til kaffe og lagkage. Ef-
ter kaffen tog vi en afstikker til
Skamlingsbanken med den smukke
udsigt.



Vi havde også mulighed for at se det
nye, spændende byggeri, Fjorden-
hus, som ligger i Vejle fjord. Det er
imponerende og den første bygning
tegnet af kunstneren Olafur Eliasson
og arkitekt Sebastian Behmann. Byg-
ningen er hovedsæde for Kirk Kapi-
tal A/S. og er nok et besøg værd.
Tak for en dejlig dag til bestyrelsen.
Jeg glæder mig til næste år



Birthe Boa Nielsen

Det sker i Bering Valgmenighed

September

Søndag 29. kl. 10.00 Højmesse MB - Høstgudstjeneste
15.s.e.Trinitatis Kirkekaffe

Oktober

Torsdag 3. kl. 19.00 Syng sammen aften. *Læs mere side 11*

Søndag 13. kl. 10.00 Højmesse MB
17. s.e. trinitatis

Søndag 27. kl. 10.00 Højmesse KH
19. s.e. trinitatis Kirkekaffe

November

Søndag 3. kl. 10.00 Højmesse MB
Alle Helgen

Søndag 3. kl. 19.30 Michala Petri og Lars Hannibal koncert
læs mere side 12-13

Søndag 10. kl. 18.30 Spis sammen aften. *Læs mere side 14*

Søndag 17. kl. 10.00 Højmesse KH
22. s.e. trinitatis

MB: Margrethe Barfoed - KH: Kjeld Holm



Det sker i Bering Valgmenighed

December

Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse MB

1. s. i Advent

Søndag 15. kl. 14.00 Børnegudstjeneste MB

3. s. i Advent

Tirsdag 24. kl. 15.00 Juleaftens gudstjeneste MB

Juleaften

Onsdag 25. kl. 10.00 Juledag KH

Juledag *Julegudstjeneste*

Januar

Søndag 05. kl. 16.00 Højmesse MB

Hellig Tre Konger *Nytårskur efter gudstjenesten*

Søndag 19. kl. 10.00 Højmesse MB

2.s.e.H3K

Torsdag 23. kl. 19.00 Syng sammen aften.

Kirke og forsamlingshus - Læs mere side 11

Februar

Søndag 02. kl. 10.00 Højmesse

4.s.e.H3K

MB: Margrethe Barfoed - KH: Kjeld Holm



Kan vi ikke gøre det lidt bedre



Søndag, den 25. august havde Nord Djurs Valgmenighed inviteret de fem Østjyske Valgmenigheder til sensommermøde i Vivild.

Og der var stort fremmøde, så stort, at valgmenighedens egne faciliteter ikke slog til. Man måtte låne Borgerforeningens forsamlingshus.



Programmet: Morgenkaffe, gudstjeneste (jeg skal da lige love for, at de forsamlede kunne synge kirken op!), lækker frokost og foredrag af Bertel Haarder, inden en afsluttende eftermiddagskaffe sendte folk hjem.

Undervejs blev de tilstedeværende valgmenigheder bedt om et rapport over, hvad der optog de enkelte. Det er spændende at høre, hvordan dagligdagen tackles de enkelte steder – og ikke overraskende viste det sig, at det stort set er samme problemer, vi alle slås med – men vi kunne inspirere hinanden gennem forskellige løsningsmodeller.

Et dejligt møde mellem venner – tak til vore præster for et fint arrangement!

Men! - Kan det passe, at Bering Valgmenigheds medlemmer er så travle mennesker, at kun to – formand og præst – kunne afse tid til at smutte til Vivild?

Jeg synes ærligt talt ikke vi kunne være det fremmøde bekendt!

Mon ikke vi kan gøre det lidt bedre, når næste sommertræf i 2020 finder sted i Balle?

Lars Christensen

Syng Sammen

Ved sidst afholdte Syng-Sammen-arrangement, den 28. februar, lovede vi, at vi naturligvis ville fastholde Syng-Sammen-aftenerne som en naturlig del af Valgmenighedens arrangementer. Ikke mindst, når vi råder over to kapaciteter som Filt og Marianne.

Og man skal jo holde, hvad man lover!



Så i perioden til februar 2020 har vi indlagt to Syng-Sammen-aftener, en



©klitsogne.dk

den 3. oktober, der afvikles helt efter vores model og hvor det er os, der bestemmer, hvad der skal synges!

Og én den 23. januar, hvor Valgmenighedspræst fra Kliim, Annelise Søndengaard indleder aftenen i kirken.

Her vil baggrunden for udvalgte højskolesange blive oplyst.

Efter cirka en time drager vi så over Beringsstrædet, og fortsætter med den kendte model.

Vi glæder os til at se jer!

Kirkekoncert med Michala Petri og Lars Hannibal

Bering kirke søndag den 3. november kl. 19.30



Allerede i 1969 debuterede Michala Petri kun 11 år gammel som solist i Tivolis Koncertsal. Og lige siden studieårene ved Hochschule für Musik und Theater i Hannover har hun med stor intensitet turneret i Europa, USA, Canada, Mexico, Mellemøsten, Australien, Japan, Kina og Korea.

Her har hun optrådt på centrale festivals og spillet i førende koncertsale, bl.a. som solist med en række af verdens førende kammer- og symfoniorkestre.

Det er blevet til mere end 4.000 koncerter! Listen over internationale topnavne, som hun har arbejdet sammen med, er lang, og rummer navne som Heinz Holliger, Gidon Kremer, James Galway, Keith Jarrett, Christopher Hogwood og Claudio Abbado.

Siden 1992 har Michala Petri dannet duo med guitar- og lutspilleren Lars Hannibal, med hvem hun har turneret flittigt, og indspillet flere CD'er sammen med.

Nu er det så Berings tur til at få besøg af parret.

Koncerten starter klokken 19.30 søndag den 3. november i Bering kirke.

Dørene til kirken åbnes allerede klokken 18.30.

Du kan bestille billet på vores hjemmeside eller på www.beringat.dk/.

Entre prisen er kr. 160,00

Vel mødt

Bestyrelsen



Spis sammen i Bering forsamlingshus 10.11.

”Det sammenspiste mad-hold” er nu klar med denne sæsons første spis-sammen arrangement.

I år nytænker vi arrangementet og har placeret spisningen på selveste Mortens Aften.



© Henning Madsen

Morten, eller Martin, blev født den 4. juli 371 i Sabria, og dør 11. november 397 i Tours. Martins far var officer, og Martin måtte som 15 årig gøre tjeneste i den romerske hær i Gallien. Han deler sin kappe og giver den ene del til en tigger. Næste nat ser han Jesus, som fortæller ham, at tiggeren

faktisk var Martin selv. Næste dag er kappen hel igen! Drømmen får Martin til at blive døbt og forlade hæren. Han bliver nu munk i nærheden af Tours. Her blev han en meget populær person, så populær, at man ville have ham som biskop. Han gemte sig i et skur, desværre fyldt med gæs. De skræppede så højt at han blev afsløret, og blev valgt til bisp i 371.

Ifølge traditionen serverer vi to retter mad, selvfølgelig skal det være and som hovedret. Vi serverer dejlig frisk vand direkte fra hanen til middagen. Igen er det tilladt at medbringe stærkere drikkevarer. Vort store mål er at lave en dejlig aftensmad for kun kr. 50,00 pr. deltager.

Af hensyn til indkøb til aftenens traktement, skal vi have tilmelding senest den 1. november på 20674736, 60894736 eller demads@youmail.dk.

Du behøver ikke være medlem af Valgmenigheden, Gymnastikforeningen eller Berings teaterafdeling for at være med, du skal bare have lyst til mærke Bering-hyggen. Lur os om der ikke falder en sang eller to af.

Det sammenspiste mad-hold: Ellen og Arne, Ann og Ole, Dorthé og Henning

Nissebanden i Julemandens land.



Det er nostalgi for de voksne og ren hygge for børnene, når Bering Amatør Teater byder velkommen til årets store børnejuleforestilling.

Denne teater-version er skrevet af over-nissen him-self, Flemming Jensen (Lunte) og Hans Dal og det er med afsæt i den elskede julekalender "Nissebanden i Grønland". Forestillingen har det hele: En skøn historie, fremragende sange, nisser, julehygge og magi.

Julen nærmer sig i Holme-Olstrup, men ikke alt er, som det skal være. Hvor er glæden blevet af? For ikke at tale om Hr. Fiffig-Jørgensen og hans barnebarn Puk? Har det måske noget at gøre med de stjernesten, der er

faldet ned oppe i Julemandens land? Nissebanden må pakke ris og huer og tage nordpå for at løse mysteriet og sørge for, at det også i år kan blive en glædelig jul.

Det er et gensyn med alle de kendte figurer og sange, krydret med enkelte nye og lidt ekstra knas.

Kom med, Nissebanden og resten af Bering Amatør Teater byder velkommen i et julepyntet forsamlingshus, hvor julefreden sænker sig.

Premiere lørdag den 30. november klokken 10.00. Billetter bestilles på www.beringat.dk, hvor du også efterhånden kan læse meget mere. Billetsalget starter den 1. oktober.

Formand: Lars Christensen
Grøfthøjparken 157 G 3.sal 8260 Viby
Telefon: 60 88 76 50
lars.christensen0611@gmail.com

Næstformand:
Thomas Bent Andersen
Brydehøj 25 - 8362 Hørning
Telefon: 51 50 47 10
thomas@skovlide.com

Kasserer: Else Marie Pedersen
Ustrupvej 18 - 8660 Skanderborg
Telefon: 86 52 29 72
ustrupgaard@gmail.com

Sekretær: Jens Peter Larsen
Engkærgårds allé 218b - 8340 Malling
Telefon: 21 94 76 49
jepela@gmail.com

Medlemmer: Dorthe Madsen
Pilegårdsvej 35 - 8361 Hasselager
Telefon: 20 67 47 36
demads@youmail.dk

Præst: Margrethe Barfoed
Torshøjvænget 15 - 8361 Hasselager
Telefon: 86 92 88 78
mbarfoed@gmail.com

Hjælpepræst Kjeld Holm
Biskop emeritus
Marselis Boulevard 32, II t.v.
8000 Aarhus C
Telefon 40 18 11 13 - kjh@km.dk

Graver: Ole Ravnholt Sørensen
Almuevej 46, 8660 Skanderborg
Telefon: 24 61 99 79
oleogsusanne@gmail.com

Organist: Niels Jakob Filt
26 50 48 44
filt@kristensen@mail.dk

Forsamlingshuset:
Forpagter: Marianne Ankersen
Torshøjvænget 176 - 8361 Hasselager
25 52 32 81
marianne@shpro.dk

Kirkebladet:
Ansvarshavende redaktør:
Lars Christensen
Redaktionen: Margrethe Barfoed,
Ellen Ryge Matthiesen og Henning
Madsen.

Kirkebladet udgives af Bering Valgmenighed, og udkommer tre gange om året.

Vil du være med til at gøre bladet spændende, så modtager redaktionen gerne bidrag til bladet; gerne med billeder.

Foreningens hjemmeside:
www.beringvalgmenighed.dk

Stof til Kirkebladet afleveres til redaktionens mail demads@youmail.dk

Næste nummer udkommer jan. 2020
Deadline for indlæg 21.12. 2019

Ved adresseændring bedes du venligst give os besked, enten på telefon 20 67 47 36 eller meget gerne på mail: demads@youmail.dk.



Svanemærket tryksag
5041 0826 LaserTryk.dk